

# Voorstel kookkleding

Bij het doorzoeken het fotoarchief van Zingen|&zo viel het me op dat we al een flink aantal jaren optreden in de kleurige kookkleding, met als enige variant de zomer (met wit) of winter (met zwart) stijl. Als ik eerlijk ben, was ik er niet meer zo enthousiast over...

Wellicht wordt het langzaam aan tijd om iets anders te zoeken. Alleen kritiek leveren vind ik niet oké, vandaar ook maar meteen een voorstel: zwart-wit met een gekleurd accentje! En zwart-wit kan dan in die ruimste zin van het woord: effen, gestreept, gestippeld, tekst, printjes - het kan allemaal en ook onderling gecombineerd.

Voor de vrolijke noot, kies je dan een accessoire in de kleuren van het logo van Zingen|&zo (dat zijn de kleuren zoals we gewend zijn). Dat kan een shawl zijn of een ketting, schoenen, corsage, ceintuur etc. Verzin het maar! Maar je kunt er ook voor kiezen dat we voor een concert één accentkleur afspreken. En daarin wellicht soms ook afwijken van het logo, door bijvoorbeeld eens te kiezen voor goud.

## Inspiratie zwart-wit



